



Back  
to Earth

**ANNEMARIE ESTOR** [BELGIË]

## **CANTO EXCREMENTIS**

O Mens,  
O Mens,  
Doorluchtige bewoner  
in een zijden pyjama  
van lofts, vergaderzalen,  
palazzi en penthouses!

Ik ben het, die u wakker maakt!

Sta op en douche uzelf,  
zoek uw blanke boorden in de linnenkast  
en uw ontsmette manchetten.

Gij zult proper deze dag beginnen –  
Zijt gij reeds vergeten wie ik ben?

Ik ben reeds afgevoerd en weggeleden.  
Mijn verdwijning is succesvol uitbesteed  
aan putjesscheppers – rioolbouwers – stadsarchitecten  
in de Orde van de Kerkers van Piranesi.

O Mens,  
Ik ben! Ik ben!

Ik ben uw excrement!

Gij hebt mij symbool gemaakt,  
symbool van al uw kwaad en geestelijke vuiligheid.

Want gij zegt: ik ruik naar u!  
Naar wat u daar  
in uw weerzinwekkende darmen  
te verbergen hebt:  
uw karakter!

Want ik zeg u,  
dit is uw diepste angst:  
dat uw ware gezicht zich schuilhoudt  
in uw darmen!

Ik, uw grootste vriend,  
die u van de proppende verstopping verlost,  
ik bezit een geur.

Maar u meent  
– u hebt dat zo geconstrueerd –  
dat ik stink  
naar uw verziekte hebzucht  
naar uw onsmakelijke onmatigheid  
naar uw verderfelijke vraatzucht  
naar uw kapitaal.

Want wat gisteren op uw bordje  
fris werd geserveerd  
ligt vandaag te walmen in uw badkamer:

Amuse-bouches,  
canapés en hors-d'oeuvres  
met zwarte munt uit Peru,  
met groene toetsjes peterselie  
en een eenvoudig motregentje van  
balsamico zonder poespas,  
een gemakkelijk maar exquisite  
schoteltje tintelende muntachtige  
kruidige heerlijkheid!

Uw avondje haute cuisine  
ligt vandaag walgelijk  
te walmen in uw badkamer.

IK lig dus  
vandaag walgelijk  
te walmen in uw badkamer.

Bent u wakker?

En nu denkt u  
alleen maar  
aan de schunnige reputatie van uw achterflank.

Aan het verbergen van uw vreetzakerige gulzigheid,  
de lome ondergang van uw groengrassend oermoeras.  
De vochtige holte van de lijpe holenmens, de weerzin  
voor uw eigen brouwsel met het pus van de dood.  
Aan de dampige pestilente walmende hopen vergaan vlees.  
De sclerotische wijngaardslak van uw slokop.

Ach, hoe kunt u...  
Hoe kunt u dit zo fijnzinnig energetisch mechaniekje  
zo evalueren.

Nee, ik ruik niet  
naar Thai Orchid, Bali Sunset of Himalaya Refill.

Maar ik zeg u:  
De eerste mens die niet schijt  
moet nog geboren worden!

O Mens,  
O Mens,  
Als gij mij vraagt  
zoals gij elke ochtend doet:

'Bevrijd mij'  
'Bevrijd mij'  
'Libera me, Domine',

dan laat mij u ontlasten,  
voor nu en altoos,  
dan Mensch, kom mij toch eind'lijk onder ogen  
en kom uzelve onder ogen!

Ik ben niet het Einde – Ik ben het Begin.

Ik ben Al wat Overblijft  
en ben van het Al  
de Enige Oorsprong!

Ik ben de Alfa en de Omega.  
Uit mij ontspringt de Tuin van Eden.

De voortreffelijkste palmen en de statigste lelies...  
Nog verser en groener dan die in het zonnigste paradijs...  
De plechtigste bijen zullen komen, en enkel door mij...  
Kolibries zullen dansen voor mijn neus, met groene behaatjes aan!

Ik ben uw wijngaard, ik ben uw papyrus,  
ik ben uw papaver, ik ben uw granaat,  
ik ben uw lotus, ik ben uw roos,  
ik ben uw tulpen, anjelieren.

Ik ben de wederopstanding en het Leven!

En godver, ik ben de Geminiden!  
En godver,

Dies irae, dies illa  
Solvat saeculum in favilla

De meteorietenregens!  
Alle ammoniak de dampkring in!

Beroer mij, adem mij in, en aanvaard mij.  
Beroer mij, adem mij in, en aanvaard mij.

Ik ben uw vriend, uw excrement.  
Ik ben uw liefste sediment.  
Ik ben Uw Zoon Die Leeft.  
Ik ben Uw Excellentie  
en uw Exquisietste Testament.

.

,